

POSEIDONPOST

januari 2014

VOORAF

Het gebruikelijke decembern timer is een januarin timer geworden, maar verder is de opzet van deze Poseidon Post hetzelfde als bij de vorige edities: een terugblik op het afgelopen jaar.

In 2013 zijn er op Poseidon weer talloze activiteiten ontplooid. In januari was er het jaarlijkse Vrijwilligersdiner met het bestuur als kookploeg. We zijn heel blij dat we daar elk jaar zo'n grote groep vrijwilligers voor kunnen uitnodigen. Ze organiseren de bardiensten tijdens wedstrijden en andere evenementen, en ze organiseren de feesten. In februari organiseerde de feestcommissie een swingend Discofeest. Zowel de gasten als de zaal waren geheel in seventies-sfeer gehuld..

In maart en april volgden de Heineken, de Head en de Skiffhead; tijdens deze laatste wedstrijd in het paasweekend was het tien graden kouder dan met kerst en er is dat weekend zelfs nog sneeuw gevallen. Dat was dus bikkelen voor de deelnemers. Bij de Head deden er maar liefst twee herenachten mee, gecoacht door Cor Sier. Een ander hoogtepunt op wedstrijdgebied was Klaartje Groots overwinning tijdens de Spaarne Lenterace (dames veteranen skiff).

Het afgelopen najaar (en de komende maanden) stond in het teken van het 25-jarig jubileum van John Leijdekker en Frank Buffing: zij hebben dit jaar voor het 25ste achtereenvolgende seizoen de leiding over de outdoortraining. Tijdens de eerste training van het winterseizoen, op woensdag 2 oktober, hebben we de heren verrast met een feestelijk diner en een glossy tijdschrift, het *JF Magazine*, en zijn ze benoemd tot Lid van Verdienste.

Een laatste hoogtepunt dat hier niet onvermeld mag blijven is de oprichting van de Sooscommissie. Sooscommissaris Marjolijn van der Vliet heeft een aantal enthousiaste leden om zich heen verzameld, die haar gaan helpen bij het bestieren van de sociëteit. Ze organiseren o.a de bardiensten tijdens wedstrijden en er staat een Olympisch feest op het programma.

Vanaf deze plek wens ik onze leden en donateurs alle goeds voor 2014, een jaar dat onder meer in het teken zal staan van het WK Roeien 2014 op de Bosbaan in augustus.

Annelies Verhulst, secretaris



POSEIDON'S MOPPIE WAS EEN HEER

'Neem jij de Viskus, neem ik de Soesan of gaan we met zijn tweeën in de Van Perlstein?' Vraag jij je ooit af waar die mooie namen van onze boten vandaan komen? Hier het verhaal van Moppie, Fientje, Van Perlstein (omdat ie zo mooi opgeknapt is!) en de Viskus.

MOPPIE

In 1917 meldde de heer **Meijer van Moppes**, beter bekend als Moppie, zich bij Poseidon. In 1918 werd hij stuurman van de jonge twee, in 1927 commissaris materiaal en in '37 commissaris wedstrijdroeien. Hij had het ideaal de vereniging tot grote bloei te brengen.



Zo wordt er in 1967 over hem geschreven:

'Er waren velen die het kaartspel en de boterkoek verkozen boven de geneugten van de watersport. Dat verdreef de jonge leden Van Moppes en Daga van Hessen en in een rumoerige vergadering gaven zich 14 jongelieden op voor het wedstrijdroeien, toen dit tweetal een beroep deed op de Poseidon leden om meer te presteren dan het overtroeven in het kaartspel' (uit: 1907-1967 – 60 jaar Poseidon, geschreven door Edw. Rottenberg, de foto toont de familie Van Moppes, Nell Logger en Van Perlstein).

In 1940 werd Van Moppes voorzitter – en na de oorlog nam hij het met Dop Logger op zich om Poseidon weer herop te richten. Hij overleed onverwacht in 1948.



Fientje

Toen Poseidon in 1947 weer actief werd, vergaderde het bestuur wekelijks in een zaaltje boven Café Schiller, op het Rembrandtplein. Negen heren van aanzien bespraken het wel en wee van de club. **Fien Kan-De Jong** was indertijd secretaris van het bestuur. Dezelfde avond tikte zij het verslag op haar typemachine. Drie keer typte zij hetzelfde verslag. De twee carbonpapiertjes verdriedubbelden dat naar negen verslagen, die met een postzegel van 2 cent erop rondgestuurd werden. (Op pag. 2 poseert Fien in het midden)

LEO VAN PERLSTEIN

Bij het 30-jarig bestaan van Poseidon (1937) werd de Revue 'Nu of nooit' opgevoerd in de grote zaal van Hotel Krasnapolsky op de Dam. **Leo van Perlstein** speelde de glansrol van Nestor, de raadsheer van Apollo. En dat paste Van Perlstein, die in 1927 secretaris werd van het bestuur en volgens de verhalen 'zowat leefde op Poseidon'. Hij organiseerde toertochten, zoals de Pinkstertocht in 1940.

Uit het clubblad:

'Aan 'De Wijde Blik' zal worden



geslapen in gemeenschappelijke kwartieren, zoowel voor dames als voor heeren, op stroo. Ieder moet dus, behalve zijn of haar koffer-tje met toiletbenodigdheden en reservekleeding, ook twee wollen dekens, opgerold in een riem, meebrengen.'

Viskus

Heeft iemand zich ooit afgevraagd waar die vreemde naam van de CI vandaan komt? Niet te diep nadenken, het geheim zit in de naam. De boot die in 1994 werd gekocht, is vernoemd naar de belastingdienst. De penningmeester van de club kreeg een controle en bleek de schoonmaker zwart te hebben betaald. Een forse boete volgde en de spaarpot voor een nieuwe boot slonk van een 4-persoonsboot naar een CI: de Viskus.

Anne Graumans

de Engeland-vaarders van POSEIDON

Het begon in 2011 met een e-mail uit de Amerika, gericht aan het bestuur van Poseidon en verstuurd door Suzanne Siebert-Biallot woonachtig in Villanova, vlak bij Philadelphia.

Ze schreef: Hello, I was wondering if you had any information on your members from the late 1930's to before the war when Poseidon was closed by the Nazi's. My uncle Tobias Biallosterski was a member and rowed very well according to my father. Do you have any information on him or his brother Wim who was also a member? Many thanks, Suzanne Siebert .

Dit was het begin van een zoektocht naar het verleden van dit vooroorlogse Poseidon-lid, dat eind jaren '30 een verdienstelijk roeier was. Hij roeide in de skiff, zat met zijn broer Wim in een 2x+ en zat ook in de acht met o.a. Moppie. Zijn vrienden noemden hem 'Tobs', reden voor cartoonist Roland om hem af te beelden in een skiff, roeiend in een tobbe.



Suzanne bleek al veel naspeuringen over haar oom gedaan te hebben, zo bleek uit haar e-mails. In het kort is dit haar verhaal.

Toen de 2e Wereldoorlog uitbrak sloot Tobs zich aan bij het verzet. In de eerste jaren was hij actief bij hulp aan joden en voor het illegale Het Parool. Eind 1943



Frank en John pakken hun trainingen professioneel aan, ongeacht of de deelnemers amateurs of diehard professionals zijn, waar ook ter wereld. Natuurlijk dragen ze een Chronomat GMT, altijd de juiste tijd op het juiste moment. Met de nieuwe Chronomat GMT biedt Breitling een reishorloge aan met ongekennde gebruiksvriendelijkheid. De drager hoeft alleen maar de kroon uit te trekken en achterwaarts of voorwaarts te draaien om zich op een uitzonderlijk simpele manier tussen tijdzones te bewegen. Uitgerust met de nieuwe Breitling Caliber 04, is de Chronomat GMT een van de zeldzame chronografen met een systeem voor dubbele tijdzones, dat zo vlot functioneert. Met zijn exclusieve ontwerp en zijn wijzerplaat met driedimensionale effecten, is dit de nieuwe trend voor elke man die topkwaliteit wil ervaren, overal ter wereld.



INSTRUMENTS FOR PROFESSIONALS™
BREITLING.COM

vertrok hij naar Engeland waar hij werd opgeleid tot geheim agent. Hij is twee keer gearachuteerd. De eerste keer bij Etten, met de opdracht een boodschap van koningin Wilhelmina voor de illegale pers over te brengen en als verbindingsofficier coördinatie tot stand te brengen binnen de Binnenlandse Strijdkrachten (BS). Verder moest hij een radioverbinding tussen het verzet en Londen verzorgen. Toen zijn zender verloren ging, is hij via Frankrijk en Spanje weer naar Engeland teruggekeerd.

In september 1944 is hij voor de tweede keer gearachuteerd. Voor de BS organiseerde hij wapendroppings. Tijdens een inspectie van een afwerpterrein is hij op 9 februari 1945 door de



Grüne Polizei en de Landwacht nabij Wognum gearresteerd en opgesloten. Bij een poging te ontsnappen werd hij neergeschoten. Hij is overgebracht naar de gevangenis in Scheveningen, waar hij op 25 februari 1945 aan zijn verwondingen is overleden. Eve, de Deense echtgenote van Tobias Biallosterski overleefde de oorlog, en nam voor Tobs de postuum toegekende Militaire Willemsorde in ontvangst uit handen van prins Bernhard.



Op aanraden van Suzanne heb ik het boek **Londen roept Amsterdam** van Eddy de Roever op de tweedehands markt gekocht, dat geheel over de missies van Tobs gaat, en later ook het boek **Zij sprongen bij maanlicht** van dezelfde schrijver, dat over alle missies van de geheim agenten van het Bureau Bijzondere Opdrachten handelt. Daarin kom je dan ook de naam Frank Hamilton tegen, ook een Poseidon-



roeier, wiens geheime missie de codenaam Rowing had. Hij was tevens de schrijver van het clublied van Poseidon.

Na ruim een jaar e-mailen heeft Suzanne in juli 2013 tijdens haar bezoek aan Nederland ook een bezoek gebracht aan Poseidon (zonder de hondjes).

Wie meer over de geschiedenis van de Engelandvaarders wil lezen kan ik, naast bovengenoemde boeken, de website www.weggum.com/Tobias.html van Willem Mugge aanraden. Hij is een vriend van Suzanne Biallot die het boek over Tobs voor haar in het Engels heeft vertaald en haar helpt bij haar naspeuringen. Googelen naar Biallosterski levert ook enorm veel op.

Ab Stokvis



FRANK & JOHN
AL 25 JAAR OUTDOORTRAINERS

INTRO

Als we dit schrijven is het 25ste outdoorseizoen onder leiding van Frank Buffing en John Leijdekker alweer op de helft. De trainingen beginnen steeds zwaarder te worden en eind november hebben we de eerste Coopertest gelopen.

Normaal gesproken worden John en Frank aan het eind van het outdoorseizoen, begin april, bedankt voor hun inzet. Elk jaar proberen de deelnemers weer iets origineels te verzinnen, in de vorm van een avondje uit, sportkleding, handdoeken, boeken over sport, noem maar op. Daarnaast is het inmiddels traditie dat John en Frank een winterseizoen lang gratis bokbier van de deelnemers cadeau krijgen, door hen misschien nog wel het meest gewaardeerd.

Omdat Frank en John dit seizoen voor de 25ste keer de outdoortraining verzorgen, leek het ons een goed idee om het winterseizoen feestelijk in te luiden, en de heren niet alleen aan het eind te bedanken. Daarom werden ze op woensdag 2 oktober verrast met een feestelijk diner na de training, waar ook hun partners en kinderen bij waren, en zijn ze benoemd tot Lid van Verdienste. Met hulp van alle outdoordeelnemers en andere betrokkenen hebben Miriam en Annelies bovendien een speciale glossy gemaakt, **JFMagazine**, waarin de outdoortraining en het leven van beide heren uitgebreid werden belicht. Dit tijdschrift is te bekijken via de website <http://jil.st/zyaWYY> (deze link staat ook op de Poseidon-site onder Activiteiten, Outdoortraining).

Omdat we vermoeden dat lang niet iedereen dit blad heeft gelezen, publiceren we hier nogmaals het dubbel-interview dat Harry Westenberg ooit nog met hen gaat houden.

EEN INTERVIEW DAT NOG MOET KOMEN

Ik zit hier op het mooie terras van Poseidon en heb de eer het illustere duo John en Frank te interviewen naar aanleiding van hun 25-jarige outdoortrainingsjubileum. Het is 10.30 uur, de mannen zitten al aan hun eerste biertje. Een eerste biertje dat tot hun eeuwigheid gratis geschonken wordt.

Mannen hoe is dat zo gekomen, dat biertje zo vroeg in de ochtend?

FRANK: Aan het eind van een trainingsseizoen kregen John en ik een keer een mooi glas met onze naam erop. Elk eerste biertje was ons hele leven gratis. Vandaar dat we nu nog alleen maar eerste biertjes drinken. Normaal drinken we natuurlijk niet zo vroeg, maar deze buitenkans laten we niet zo maar schieten.

JOHN: Ik zit in de financiële wereld, we weten allemaal hoe het daarmee gaat. Ook bij ons is de Balkendenorm doorgedrongen, het optiepakket niets meer waard. Een biertje is gelijk aan twee boterhammen dus het ontbijt is al binnen.





Waarom zijn jullie outdoortraining gaan geven?

JOHN: Vroeger was er ook outdoortraining op de woensdagavond. Maar Poseidon werd kleiner en kleiner, dat maakte soms dat de trainer en diegene die de training wilden volgen uit één en dezelfde persoon bestonden.

FRANK: Het mooie was dat Jaap Barug na die outdoortrainingen kookte. We aten dan in de bestuurskamer, Jaap ging dan helemaal los in de keuken. Toen die trainingen stopten, stopte ook het woensdagavondeten. Ik miste dat eten op de woensdagavond en heb toen aan John gevraagd: 'Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we op de woensdagavond weer lekker eten?' Toen kwamen we al snel op het idee van een activiteit als legitimatie om hier 's avonds te eten.

JOHN: Maar Jaap was toen niet beschikbaar om te koken, dus was het voorstel: dan maar om de beurt koken.

FRANK: Dat doet iedereen braaf met als hoogtepunt 'de tong van Ab'. Afhankelijk van wie er kookt laten we training langer of korter duren. (Frank vertelt nu 60 minuten over de varkenstong en kalfstong die ook lekkernijen zijn op achtereenvolgens: de Pirri-pirri-eilanden, de republiek Lavanos, Tjalandra eilandengroep horend bij de vrije monarchie Frenskatië en 20 andere aardse streken, eindigend bij België).



25 jaar is een lange tijd. Hoe houden jullie de motivatie om dit jaarlijks te doen?

FRANK: De motivatie groeit in de vakantie gelijktijdig met mijn omvang. Altien [Franks vrouw] kijkt altijd uit naar het moment dat ik de training weer inzet.

JOHN: Tja, op een bepaalde leeftijd lijkt het wel of er beduidend minder van beneden uitgaat dan er boven binnenkomt. Dat overvloedige klampt zich dan vast aan de heupen. Een goede outdoortraining kan het lijf weer strakker maken.

FRANK: Wist je dat ze op Bjornevala... (Frank vertelt nu 60 minuten over de verschillende trainingstechnieken die men gebruikt op: Tjama-land, Kenstonische archipel, Lubjestjchlo en België.)

JOHN: Natuurlijk weten we ook dat er aan het eind van een seizoen een mooi cadeau klaarligt.

FRANK: Daar gaan we wel vanuit.

JOHN: Ja, zo geven we gedurende het seizoen aan verschillende personen door dat we iets niet hebben. Die boodschap komt over het algemeen wel over.

FRANK: Zo hebben we drie jaar terug tijdens elke training gezegd dat na afloop van de training drinken belangrijk was. Het gist in bier blijkt



goed voor het herstel te zijn. En dan kijk je natuurlijk niet raar op als je aan het eind van het trainingsseizoen te horen krijgt dat het eerste biertje gratis is.

JOHN: Dus als we willen, gaan we steeds even naar buiten om dan weer binnen te komen. Zo heb je steeds recht op een biertje. Dat is geen diefstal, maar gewoon het zoeken van de grenzen van het acceptabele. Dat leer je wel in de financiële wereld, dat is dus mooi meegenomen.

FRANK: Het laatste cadeau was een trainingsshirt, op maat gemaakt, met het logo van Poseidon op de linkerborst. Heel mooi gekozen en heel symbolisch. Je kunt de training alleen maar 25 jaar geven als je Poseidon in je hart hebt gesloten.

JOHN: De kwaliteit van het tenue is echt klasse, je merkt dan aan alles dat ze de training weten te waarderen.

Hoe bouwen jullie die training op?

FRANK: Ik heb jarenlang voetbaltraining gegeven, dus ik weet wel iets van trainen. In het begin deed ik hetzelfde bij de outdoortraining maar verving ik het woord voetbal door roeien en de bal door haal. Zo werd voetbaltraining roeitruining, de bal hoog houden werd hoog halen. In het begin luisterde het niet zo nauw.



JOHN: Daarnaast zijn de deelnemers aan de training allemaal beginners. Die hebben nog geen verstand van roeien. Die halen nog de woorden spanen en riemen door elkaar.

FRANK: Maar zoals voetbal begint met rekken en strekken doen we dat ook met de outdoortraining. We gebruiken dezelfde oefeningen, zoals benen zwaaien (het eigenlijke schieten op doel), het strekken van de armen (moet een keeper ook doen), kortom alles is afgeleid van een voetbaltraining.

JOHN: Later zijn we natuurlijk wel roeispecifieke oefeningen gaan gebruiken. Zo stonden wij aan de wieg van de slurpie (een oefening waar de metafysische beweging abstraheert met frontale musculatie) en de contro (spreek uit: chonnntroeeoue, een oefening die gericht is op het harder worden en daarmee verbinden van de achterste flensspier met de 2e nierband). Je moet je eens afvragen waarom er op het WK roeien in het Zuid-Koreaanse Chungju zoveel gewonnen is. Kijk maar eens goed welke oefeningen die roeiers doen, dan kom je vanzelf bij ons terecht.

Foto links: Frank en John doen de outdoorquiz, boven: outdoor taarten .

Je hoort wel eens: op een bepaalde leeftijd moet je stoppen. Wanneer is die leeftijd voor jullie?

FRANK: Sommige zullen zeggen dat we die leeftijd al ruimschoots zijn gepasseerd, maar als ik in de spiegel kijk, dan ligt er nog een hele toekomst voor mij. Mijn vrouw, die geen enkele band heeft met Poseidon en daardoor dus onafhankelijk is, vindt dat ook. Dus ik snap niet waarom je deze vraag stelt.

JOHN: Natuurlijk, leeftijd gaat een rol spelen, maar zolang Ronald Soesan meedoet, wie ben ik dan om te stoppen? Ik weet ook wel dat de explosiviteit uit de training is, dat het allemaal iets rustiger gaat, maar zeker niet minder fanatiek.

FRANK: Nee, zeker niet. Het enige is dat, omdat we iets rustiger trainen, de training langer gaat duren. Aten we vroeger om 20.15 uur, nu is dat 20.45 uur. Over niet al te lange tijd gaan we na een training gezamenlijk ontbijten. Maar daar is toch niets mis mee. Drinken we gewoon een eerste biertje bij het ontbijt. (John gaat even naar buiten om bij terugkomst weer een eerste biertje te bestellen).

JOHN: Onze vrouwen klagen ook zeker niet. We hebben voor alles een betere conditie, als je begrijpt wat ik bedoel. (Frank haalt zijn portemonnee uit zijn binnenzak en kijkt liefdevol naar een foto van zijn vrouw en vertelt vervolgens 30 minuten over de langst zingende artiesten in achtereenvolgens Warestijge, Loftok, Brenstevia, Plounbarije en België).

Jullie geven de training altijd met een zekere mate van fanatisme

FRANK: Dat klopt, maar fanatisme alleen is natuurlijk niet genoeg. Je moet het ook kunnen overbrengen. Ik ga soms tot het uiterste, dat doe ik alleen voor mezelf. Daarnaast moet je ook kunnen relativeren. Ik weet nog goed dat we een keer op de Heineken de 250 meter slecht hebben geroeid. Dat kan gebeuren, dan zal ik de laatste zijn die daar iets van zegt.

JOHN: Klopt, ik bewonder Frank daar altijd in. De Head roei ik niet meer, juist door mijn niet aflatend fanatisme. Hardlopen is meer mijn passie. In de door ons opgestelde 'Adelaarslijst Coopertest' zit ik in de top 3 van Poseidon. Om in vorm te blijven laat ik aan het eind van de training altijd drie rondjes Amstelpark doen. Nee, uit die Adelaarslijst krijgen ze me niet.



FRANK: Ik kan ook heel hard lopen, maar als trainer moet je ook oog hebben voor de groep. Daarom loop ik altijd achteraan. Zo hebben we de tostimethode uitgevonden. Wij zijn de boterhammen die de boel bij elkaar houden. (Frank vertelt vervolgens 50 minuten over de diverse eetgewoontes in Curanclaviaja, Sjombastana, Rhfrgyitrdchs en België).

Jongens, we zijn aan het eind gekomen van dit interview dat nog moet plaatsvinden. Hebben jullie nog iets toe te voegen?

FRANK: Nou, over die eetgewoontes van Sjombastananen, die blijken ook een uitzonderlijke neus te hebben voor... (Frank vertelt 33 minuten over de neuzen van Sjombastananen, wederom de Pirri-pirri-eilanders, de Tjoptotonezen, 30 andere volkeren waarvan ik het bestaan niet wist én de Belgen.)

JOHN: Dat van die Balkenendenorm binnen de financiële wereld is natuurlijk niet waar. Ook al denken mensen dat, omdat ik geen auto heb. Ik heb geen auto omdat we ons in de financiële wereld laten rijden.

Jongens, bedankt! Misschien gaat dit interview er nog een keer komen.

Harry Westenberg

GADGETS FOR MEN



Gelkussen voor de middelbare mannenbil. Voorkomt blaren en andere ongemakken.



Op de ergometer de wijde wereld in.

Sportieve hoesje voor de mobiele telefoon.



Deze bokbieropener in de vorm van een ring hoort thuis in de standaarduitrusting van elke man.



Thermoroeipak voor koudere dagen. Houdt de spieren warm, biedt veel bewegingsvrijheid en is luchtig rond de schouders.



Dit sportieve roeipak mag in geen enkele herengarderobe ontbreken. Zeer aerodynamisch en uitstekend geventileerd.



Ervaren outdoorhardlopers moeten deze schoen geprobeerd hebben. Met isolerende zolen, speciaal voor een besneeuwde ondergrond.

EIN HOLLÄNDER FLIEGT DIE HÜGEL HOCH

Dat de outdoortraining een uitstekende basis vormt voor roeiwedstrijden, moge duidelijk zijn. Maar Poseidonleden doen er ook buiten het roeien hun voordeel mee. Zo loopt Marco Vet regelmatig marathons, en dat doet hij niet onverdienlijk, zoals blijkt uit het volgende artikel dat afgelopen najaar in een plaatselijke Duitse krant verscheen:



Ein Holländer hat die zweite Auflage des Steinhart500 gewonnen. Marco Vet aus Utrecht war in 2:57:45 Stunden der schnellste männliche Teilnehmer auf der Marathonrunde.

Ein Holländer? Ja, wo hat der denn die Hügel trainiert? „Mein Deutsch ist nicht besonders gut“, entschuldigte sich der 43-Jährige. Anlass dazu hatte er nicht: „Ich habe vorher extra Hügel trainiert. Die Brücken bei uns rauf und runter“, hatte der mit einer Bestzeit von 2:56 std. gelistete Utrechter ein spezielles Bergtraining in den Knochen, denn: „Eigentlich wollte ich den Berenloop auf Terschelling laufen, aber der war wegen Sturm abgesagt worden. Dort muss man zwei Kilometer am Strand ent-

lang laufen. Das ist auch anstrengend“, sagte der Niederländer, der mit großem Abstand gewann. Zweiter wurde Peter Kaminsky aus Emsdetten in 3:04:34 std., gefolgt von Frederic Fender aus Nottuln (3:20:41).

Und gefallen hat es Marco Vet in Steinfurt auch. Er will im nächsten Jahr auf jeden Fall wiederkommen. „Wunderbarer Parcours hier, freundliche Leute“, fand er Strecke und Volk im hügeligen Münsterland sehr nett. „Der ist die Hügel regelrecht raufgeflogen“, erzählte einer der Radbegleiter. „Ich musste sogar aus dem Sattel. Philipp Brouwer im vorigen Jahr ist die gegangen.“

ALGEMENE INFORMATIE OVER POSEIDON

POSEIDON DIGITAAL PoseidonDigitaal komt een aantal keren per maand uit, met nieuws en mededelingen van en voor Poseidon-leden. Bijdragen stuur je naar: poseidondigitaal@kpnmail.nl. Ontvang je geen PoseidonDigitaal, stuur dan je (nieuwe) e-mailadres naar ons e-mailadres

GEEF NIEUWE ADRESGEGEVENS DOOR Ga je verhuizen of word je bereikbaar onder een nieuw telefoonnummer of e-mailadres? Nieuwe bankgegevens? Geef het door aan Poseidon met een mailtje aan de ledensecretaris: ledensecretaris@rzv-poseidon.nl Adres: R.Z.V. Poseidon, ledenscretariaat, Jan Vroegopsingel 4, 1096 CN Amsterdam.

CONTRIBUTIE & OPZEGGEN Een contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Gedurende een contributiejaar lid worden kan, tussentijds opzeggen kan niet.

Volgens de statuten en reglementen kun je alleen je lidmaatschap opzeggen per eerste dag van een verenigingsjaar en met een opzegtermijn van een maand. De eerstkomende mogelijkheid voor opzegging is dus per 1 januari 2015. Je moet dan vóór 1 december 2014 opzeggen.

Het begin van de maand waarin de eerste keer roeien/roeiles plaatsvindt wordt beschouwd als moment waarop het lidmaatschap ingaat. De contributie wordt voor het eerste jaar vanaf dat moment pro rata berekend.



POSEIDON BESTUUR

Voorzitter:

Dick Smits
06-53377658
djsmits@reaktgroep.nl

Penningmeester:

Miriam van Tol
miriamvantol@hotmail.com

Secretaris:

Annelies Verhulst
020-4723900
secretaris@rzv-poseidon.nl

Comm. Roeien:

Nienke Baars
n.baars@pmb.amsterdam.nl

Comm. Materiaal:

Thomas Oblak
mail@t-oblak.de

Comm. Gebouw:

Bram de Graaff, 020-6909560
en Joop Vriesman: 020-6932659

MEER GEGEVENS

Sociëteit:

020-6941813

Ledensecretariaat:

Jaap Vos, 020-4723900,
ledensecretaris@rzv-poseidon.nl

Afroeien:

Nienke Baars
nbaars@pmb.amsterdam.nl

Wedstrijdcommissaris:

Nienke Baars

Bardienst zaterdag:

Fieneke Baetens
fliers.baetens@planet.nl

Sociëteit en zaalhuur:

Marjoleinvandervliet@yahoo.com, sooscommissieposeidon@gmail.com

Toertochten:

vacant

Sleutels:

Jaap Vos
ledensecretaris@rzv-poseidon.nl

COLOFON

Redactie:

Annelies Verhulst

Opmaak:

Henno Eggenkamp

Met dank aan:

Ab, Anne, Harry, fotografen, vouwers en nieters.

Ontwerp omslag:

Stef Verbraeken

Drukwerk:

Dartli, Rijnstraat

Website:

www.rzv-poseidon.nl
Via de website is de PoseidonPost in kleur te zien



OP NAAR HET LICHT. Als sluitstuk van 2013 organiseerden de vijf Amsterdamse burgerroeiverenigingen op zaterdagavond 28 december een gezamenlijke Lampjestocht langs de lichtinstallaties van het Amsterdam Light Festival. Bijna 50 roeiboten voeren vanaf De Hoop in kolonne door de grachten. Het was een uitstekend georganiseerd evenement, en op kritieke punten stonden mensen van het organiserend comité op de uitkijk. Dat was geen overbodige luxe, want alle rondvaartboten volgden diezelfde route, wat hier en daar penibele situaties opleverde. Het was een prachtige avond zonder wind en niet al te koud en het uitzicht was feeëriek. Zo zie je Amsterdam weer eens van een heel andere kant.